



Berichten van het bestuur:

-  De toerkalenders zijn klaar en staan op de website. Met dank aan de makers daarvan.
-  Tijdens de algemene ledenvergadering van 21 febr. 2013 zijn middels verkiezingen door de vergadering twee leden aan het bestuur toegevoegd resp. Jessy Hendriks en Hein Roeffen.
-  Ledental: Jos Straatman heeft zijn lidmaatschap bij de vereniging opgezegd. Het leden tal is nu 88.
-  De datum van de tijdrit is gewijzigd van **2 juni** naar **26 mei**.
-  Heel spijtig maar met alle respect, stopt Erik Otten met de wekelijkse aankondigingen van de te verrijden tochten in het weekend of enig ander moment. Het is voor Erik moeilijk zijn werk met deze activiteit te combineren en vraagt het bestuur te helpen naar een oplossing. Erik heeft zelf geïnformeerd naar een opvolger maar is daar nog niet in geslaagd.
-  **Erik, hartstikke bedankt voor het werk dat je uit eigen beweging al die jaren voor ons gedaan hebt.**

Belangrijke data:

-  21 apr. Koffiedrinkmorgen op De Horst (Groesbeek pauzeplaats L-M-L 95.)

Seizoensoening/koffiedrinkmorgen Libre:

Traditiegetrouw wordt een begin aan het wegseizoen gemaakt met een koffiedrinkmorgen bij Libre. In de algemene ledenvergadering j.l. werd er al druk gespeculeerd hoe dit jaar de afloop van de ontmoeting bij Libre zou verlopen. Over de Langenboomseweg met daaraan grenzende fietspaden, voldeden die wel aan voldoende breedte.? Of konden niet alvast linten gehangen worden richting Langenboom voor het geval dat. Een "snertmorgen" was het letterlijk en figuurlijk. Een aantal clubleden dat van te voren een deel van de toertocht van Zeeland reden.



Een gelegenheids-toertocht zowel in het veld als op de weg met als doel geld in te zamelen voor een goed doel. Daar hebben

we ons toch ook weer laten zien. Terug naar die "snertmorgen", voor velen weer de eerste meters op het asfalt, temperatuur +2 graden met van tijd tot tijd wat lichte regen,



koud man. Des te behagelijker was het bij binnenkomst in de herberg waar een kop dampende koffie en een kop "snert" vergezeld van roggebroomd met kantspek de kou

snel deed vergeten. Een heerlijk moment om eens bij te praten en in te schatten hoe het komend seizoen er uit kan gaan zien. Tja, sommigen hebben daar wat meer tijd voor nodig dan anderen. Zo ook komt de kleding ter sprake, het wit in de kleding is wel heel erg mooi maar ook heel erg besmettelijk. Er is al eens uitgelegd door Bioracer dat je dan anders om moet gaan met je kleding, door vuile kleding direct na gebruik te wassen en niet even laten liggen. Dat sommigen dat wel heel erg letterlijk oppakken bleek uit het feit dat een van onze clubleden zonder zich uit te kleden onder de douche dook en zijn kleding meteen een wasbeurt gaf, vervolgens een afvoerputje verstopt raakte en het sop ruim de gelegenheid koos een andere weg te kiezen. De volgende keer zien we ze nog na een verreden toer doorrijden naar Hopmans en in zijn geheel door de wasstraat fietsen. Wel even je antenne van je GPS eraf schroeven.

En toch uiteindelijk was het met naar schatting zo'n 40 man een gezellig samenzijn waar je duidelijk de motivatie en de wil kon bespeuren om na z'n lange winter het nieuwe seizoen op te starten.

De 8 van Oost Brabant:

We begonnen in de voorgaande week al te denken in korte broek en shirt te kunnen rijden. Als het te mooi weer zou worden zou dat wel eens kunnen betekenen dat de "overwintersaars" het racekarretje verkozen voor de mountainbike. Dat het ook wel eens andersom kan zijn bepaalt "moedertje" natuur. Natte sneeuw, regen ijzel en een gevoelstemperatuur van -8 graden liet toch een groot aantal sporters anders beslissen.

Jammer voor de organisatie en de vele vrijwilligers die een evenement letterlijk in het "water zien vallen". Met slechts 307 inschrijvingen een dieptepunt in de geschiedenis van de 8 van Oost-Brabant. Een parcours dat ook nog eens sterk verslechterd was door de ganse dag regen op de dag er



voor. Maar dan toch, die 307 deelnemers die zich niet door het weer lieten weerhouden, soms met wat vertwijfeling aan de start over de afstand, begonnen toch aan de 20,40,60,80,100 of 120 km.-tocht door bos en over heide. Een van de deelnemers was ons aller Riny van de Zanden, die bijzonder ongelukkig tegen een laag overhangende tak reed en van zijn fiets smakte. Meestal voel je op zo'n moment geen of weinig pijn dus Riny stond op en vervolgde over ± 3 km. nog zijn weg naar Fitland, einde rit. Gaandeweg begint dan de pijn pas duidelijk te worden, voldoende om toch maar even langs de huisartsenpost gaan voor een nader onderzoek. Gelukkig geen ernstig letsel maar dat Riny er voorlopig aan herinnert wordt dat zijn nek een kwetsuur opgelopen heeft is zeker. Riny sterkte en beterschap. Dat het kiezen van de te fietsen afstand soms moeilijk was hoorden we aan de inschrijftafel van een van de dames. Op de vraag hoeveel km. ze zou fietsen kwam spontaan een antwoord, "dat weet ik niet, ik moet met haar mee". Dat waren overigens wel twee vastberaden "Doortrappers". De 8 van Oost-Brabant 2013 zit er weer op, de organisatoren kunnen aan het evalueren en de vrijwilligers gaan naar huis met een goed gevoel nuttig te zijn geweest tendienste van de vereniging. Namens de deelnemers, organisatie, vrijwilligers en alle andere medewerkers hartelijk dank voor jullie inzet.

Beëindiging lidmaatschap:

De redenen om het lidmaatschap te beëindigen kunnen divers zijn, voor ieder heel persoonlijk en moet ook door ieder gerespecteerd worden. Wat wel spijtig is dat een deel van de clubkleding daarna vaak verloren gaat. Blijft in de kast liggen en komt er voorlopig niet meer uit. Juist dat is jammer want als vereniging kunnen we daar nog heel erg goed gebruik van maken. Het is voor de vereniging financieel niet haalbaar clubkleding op voorraad te hebben. Wanneer er door valpartijen of anderzijds, leden nieuwe kleding behoeven, moet daar vaak vrij lang tot wel een half jaar op gewacht worden.

Voorheen betaalde je als lid een borgsom en kreeg je die terug als je de kleding na beëindiging van je lidmaatschap inleverde. Met ingang van de laatste kledinglijn is die regeling echter gewijzigd. In de algemene ledenvergadering van 24-02-2012 is vastgesteld ieder lid betaalt een eigen bijdrage aan de clubkleding (besluit ALV 24-02-2012). Het overige financiële deel wordt door de vereniging gedragen. Het bestuur is van mening dat we de persoon die zijn lidmaatschap van de vereniging opzegt, een keuze moeten kunnen maken over de financiering van de kleding. Een deel is nog

steeds eigendom van de vereniging. Om nu een keuze te maken zijn er een tweetal opties,

1. Je levert je kleding in met uitzondering van de koersbroek. Dus lange broek en shirts met korte en lange mouw wordt ingeleverd. (kleding te gebruiken na schade door valpartijen o.d)
2. Afhankelijk van de ouderdom van de kleding betaal je, indien je de kleding wil behouden, in het eerste jaar na beëindiging lidmaatschap € 35,-. In het tweede en de daarop volgende jaren wordt het bedrag jaarlijks met € 10,- verminderd.

Op een dergelijke wijze laten we het scheidend lid de keuze wat te doen met zijn kleding en kunnen we toch wellicht een aantal kledingstukken op voorraad verkrijgen.

Even voorstellen:

Wij willen graag aan U voorstellen, Jos van den Broek uit St. Hubert en lid sinds mei 2012. Om Jos wat beter te leren kennen hebben we Jos een aantal vragen gesteld o.a.



Jos, hoe moeten wij jou voorstellen, ben je gehuwd of samenwonend met een partner of woon je alleen?

Ik ben 27 jaar getrouwd en dus nog niet zo lang geleden hebben we ons 25 jaar huwelijk gevierd.

Hebben jullie ook kinderen.?

Ja twee geweldige zoons, Sven de

jongste is 13 jaar en Mike de oudste 16 jaar die vlak na mij ook lid geworden is van De Doortrappers.

Wat voor een opleiding heb je gevolgd.?

Ik heb, toentertijd hete dat nog L.T.S.- metaal gedaan en heb daarna in de avonduren nog verschillende cursussen gevolgd.

Waar ben je nu werkzaam.?

Ik ben in vaste dienst en gedetacheerd bij Sappi in Nijmegen als werkvoorbereider.



Jos, hoe ben je er toe gekomen het fietsen als sport uit te gaan oefenen.?

Dat komt eigenlijk door het advies van een medisch specialist en ik vind het heerlijk om te doen en ik kan me er helemaal in uitleven.

Hoe lang is het geleden dat je met de fietssport begonnen bent.?

Ik fiets nu bijna 5 jaar op een ATB

en heb pas geleden een racefiets aangeschaft.

Wat is de aanleiding geweest om lid te worden van De Doortrappers.?

Nieuwsbrief nummer 02 2013

W.T.C. "De Doortrappers" Langenboom



www.doortrappers.nl

Door al een geruime tijd met Riny van der Zanden mee te fietsen, die heeft me op het idee gebracht. Daarvoor kende ik al een aantal leden van club, allemaal gewone mensen en daar voel ik me prettig bij.

Hoe lang ben je nu lid van De Doortrappers.?

Ik denk zelf nu bijna één jaar.

Hoe kijk je tegen de vereniging aan, beantwoord het aan je verwachtingen.?

Ik voel me heel tevreden en zoals ik al genoemd heb, ik kan goed met de anderen opschieten. Ik ben wat dat betreft ook niet er veeleisend, vragen heb ik weinig.

Zou je in de toekomst of misschien op korte termijn wat veranderd willen zien in de vereniging.?

Tot heden heb ik daar nog weinig of geen zicht op, misschien na verloop van tijd.

Je hebt ook een racefiets aangeschaft dus ik neem aan dat je ook op de weg in een groep mee gaat fietsen, heb je enig idee in welke groep je het best past.?

Dat is nog veel te kort Ik ben nog niet echt met een groep mee geweest maar ik maak me daar ook geen zorgen over.

Oké, Jos ik denk dat we nu een aardig beeld van je hebben, dank voor je medewerking en we wensen jou en natuurlijk ook je zoon Mike ontzettend veel fietsplezier.

Spinder Trophy 2013

Voor onze MTB-groep een nieuwe uitdaging. De Spinder Mountainbike Trophy is een mountainbike evenement waarbij de deelnemers in teams van twee personen strijden om de Spinder Trophy. Het evenement bestaat uit 3 etappes waarbij etappe 1 en 2 een estafettetocht zijn en etappe 3 een behendigheidsetappe is. Wil je meer weten en samen met een clubgenoot inschrijven ga dan naar: [Spinder Trophy 2013](http://www.spindertrophy.nl)

Update Vogezen:

Een bijdrage van Jessy Hendriks:

De leden die zich tot op dit moment hebben aangemeld of serieus interesse getoond hebben zijn:



en bovengenoemde. (12 man.)

Theo van de Hei, Frans van Kempen, Paul Vogels, Mart Huvenaars, Anton Gerrits, Bert van Boekel, Wim Wijdeven, Chris van Sambeek, Hans vd Pol, Jan Cornelissen, Eric Nabuurs,

Van deze 12 personen, zijn er toch wel 10 definitief, en een paar die nog twijfelen.

Onder het motto: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, wil ik bij deze nog een laatste oproep doen om te kijken of er nog meer liefhebbers zijn.

Update Dolomieten:

Een bijdrage van Arnold Cornelissen:

Onze organisatie zit volledig op schema. We zijn met z'n twaalf en ons reisdoel wordt het pittoreske dorp La Villa centraal gelegen in de Dolomieten. We verblijven in Pensione Camoscio dat wordt gerund door de familie Costa.



Vanuit La Villa is het mogelijk diverse fietstochten te ondernemen waaronder het bekende Sella-rondje.

Het hoogtepunt van onze fietstochten wordt de befaamde Dolomieten-marathon.

Onze fietsweek begint op zondag 16 juni a.s. en op zaterdag 22 juni staat de terugreis gepland. Voor geïnteresseerden verwijs ik naar de website van Pensione Camoscio die links heeft naar veel andere bezienswaardige websites: www.camoscio.info.

Update Tijdrit:

De tijdrit was vorig jaar een succes en krijgt dit jaar een vervolg. Op zondag 26 mei vindt om 10:30 uur de start plaats. Waar, evenals het parcours is op dit moment nog niet geheel zeker. De commissie tijdrit is nog in overleg of de manier en het parcours het zelfde moet zijn als vorige editie. De starttijd ligt al wel vast nl. 10:30 uur, dus houdt er rekening mee dat je ter plaatse bent. Van de ontwikkelingen houden we U op de hoogte.

Onderweg:

Als er niet al te hard gekoerst, pardon getourt wordt neemt de conversatie in de groep wat toe. Ieder wil zijn zegje doen en soms komt er iemand op het lumineuze idee om eens te vragen wie er voorrang heeft. "Er staat een driehoekig bord aan de rechterkant van de weg met een hert erop, wie heeft er voorrang, jij of dat hert?". Als je het weet mag je het juiste antwoord inzenden. Nog niet zo lang geleden heeft een clublid dat aan den lijve ondervonden, te weinig op de hoogte geweest misschien?.

Nieuwsbrief nummer 02 2013

W.T.C. "De Doortrappers" Langenboom



www.doortrappers.nl

Jarigen in de maanden maart & april

🎂	03 mrt.	Henk Leenders
🎂	09 mrt.	Toon Willems
🎂	10 mrt.	Paul Lubberding
🎂	15 mrt.	Ronnie Jans
🎂	19 mrt.	Jos van den Broek
🎂	23 mrt.	Theo van de Hei
🎂	27 mrt.	Wil Burgers
🎂	01 apr.	Nellie van Melis
🎂	02 apr.	Jessy Hendriks
🎂	04 apr.	Ser van Strijp
🎂	07 apr.	Pim Eggenhuizen
🎂	14 apr.	Wim Wijdeven
🎂	15 apr.	Bill Schonenberg
🎂	16 apr.	André Bongers
🎂	19 apr.	Mark van de Heuvel
🎂	23 apr.	Willeke Huvenaars
🎂	23 apr.	Twan Strijbosch
🎂	23 apr.	Suzan Verstraten
🎂	26 apr.	Mark Mooring
🎂	30 apr.	Mike van den Broek

Namens ons allen van harte gefeliciteerd.

