

Berichten van het bestuur:

Ledenstand:

-  Als nieuwe leden kunnen we verwelkomen, Daan van Kuppeveld de zoon van uit Langenboom, Eric Nabuurs uit Langenboom, is al eens eerder lid geweest, moest het fietsen toentertijd staken om gezondheidsredenen maar is inmiddels zover opgeknapt dat hij weer mee gaat fietsen. Uit Grave afkomstig is Pim Eggenhuizen, Pim zag voortdurend groepen renners met name "De Doortrappers" in grote getale en hoge snelheid voorbijsnellen, aanleiding voor hem dat ook eens te proberen.
-  Na 21 jaar lid te zijn geweest van "De Doortrappers" wil Liesbeth van Tiel haar vrije tijd eens op een andere manier gaan invullen. Zij heeft haar lidmaatschap per ingang van het nieuwe seizoen opgezegd en bedankt alle "Doortrappers" voor de fijne momenten die daar waren.
-  Het ledental komt hiermee op **88**.

Tijdrif 2012 ??:

-  Al geruime tijd wordt er door enkele leden gevraagd of we ook niet een tijdrif als clubactiviteit kunnen organiseren. Dacht men aanvankelijk over te veel risico t.a.v. veiligheid wil het bestuur toch nog de mogelijk open houden en bezien of er mogelijkheden zijn. Een terdege risicoanalyse licht hier wel aan ten grondslag en de uitslag daarvan zal in grote mate doorslaggevend zijn. Voorlopig hebben Grad van Bommel, Sander Hendriks, Theo van de Hei, Mantje Bens, Hein Roeffen en Frans van Kempen zich aangemeld als onderzoekscommissie en zullen de komende tijd zich over dit onderwerp buigen. Zijn er mogelijk suggesties of anderzijds ideeën, die wellicht een bijdrage kunnen leveren, laat dat dan even aan een van bovenstaande leden weten. Wil je prijzen beschikbaar stellen, uitstekend idee, laat dat ook even weten.

Belangrijke data:

-  20 Nov. Kuulentocht
-  5 Dec. Sinterklaas (denk aan je verlanglijstje)

Kledingcommissie:

De pasdagen zijn geweest. In totaal 79 leden hebben hier gehoor aangegeven en hun keus gemaakt naar maat en extra kleding. Het geheel wordt nu in kaart gebracht, een afronding qua details in het ontwerp vastgelegd, daarna zullen we zo snel mogelijk

de bestelling bij BioRacer op de mat laten vallen. Eerst maar eens wennen aan de nieuwe pasvorm en medio April 2012 bezien of je nog eens wat bij wil bestellen.

Mogen wij ons even voorstellen.?

Mijn naam is Fred van Dalen, en lid van De Doortrappers sinds maart 2011. Sinds Januari 2009 ben ik 2x per week actief bij Fitland met sporten, voornamelijk spinnen en fitness, dit omdat mijn weegschaal tegen de 100 begon te lopen. Begin 2011 had ik me voorgenomen om een paar toertochten te gaan fietsen op mijn "stalen ros" die ik een half jaar eerder aangeschaft had. Via mijn werk kon ik deelnemen aan een toertocht over 160 km. van Maastricht naar Den Bosch. Bij Fitland kwam ik onze voorzitter, Henk de Klein, tegen die meteen voorstelde om hiervoor een aantal keren lekker mee te fietsen met de B-groep van De Doortrappers om wat kilometers in de benen te krijgen.

Ik heb 2 weken meegefietst, was meteen verkocht en heb me aangemeld als lid bij de Doortrappers. Uiteraard ben ik nu voortaan iedere week aan het koersen met de club.

Omdat ik naast mijn parttime baan en mijn eigen bedrijfje, Dalanci Computerservice uiteraard ook graag bezig ben met alles op computergebied heb ik ook maar een persoonlijke website gemaakt. Op deze website worden al mijn gereden tochten bewaard. Ook kun je me hierop volgen via een programma op mijn telefoon die de gps-coördinaten doorstuurt als ik aan het fietsen ben. Moet ik hem wel aanzetten!! ☺

De website is te vinden op : www.dalanci.nl
Enne... de toertocht Maastricht - Den Bosch ging zonder moeite, en de weegschaal staat weer mooi onder de 80.

Hallo beste clubgenoten van "WTC De Doortrappers",



Ik ben Kevin Minten, en ben 15 jaar. Ik zit nu in het examenjaar op het Udens College (Kleinveld) niveau VMBO T. Gelukkig nog niet gehuwd, gewoon nog lekker vrijgezel. Ook woon ik nog thuis bij mijn ouders wat vrij logisch is denk ik voor de meeste.

Hoe ik in aanraking ben gekomen met wielrennen, dat is niet al te moeilijk. Ik was van plan om te gaan stoppen met voetbal maar had van te voren al een wielrenner



gekocht, waarom? Ik zou het echt niet meer weten. Ik ben er eigenlijk mee in aanraking gekomen door dat ik een wielrenner had gekocht en dus wou gaan stoppen met voetbal, maar ik had geen idee bij welke club of vereniging ik zou geen rijden. Toen had ik het er met mijn oom "ome Hans" die ook lid is van "de Doortrappers" over dat ik wou gaan wielrennen, die als ik het me goed herinner iets zei van "dan kom je toch een keer met de Doortrappers mee rijden, dat kan wel". Ik ben toen een aantal keren mee geweest en het beviel me goed, daardoor heb ik besloten om lid te worden van de vereniging.

Ik ben nu ongeveer sinds het begin van het wegseizoen lid van "De Doortrappers", dus dat is een goed half jaar. Mijn tijd die ik door heb gebracht bij "De Doortrappers" is nog redelijk kort, maar het bevalt me goed. Het is gezellig en er wordt lekker gefietst. Ik rijd al vanaf het begin met de A groep mee. In het begin moeite mee had om het tempo bij te houden, maar inmiddels kan ik het wel goed bijhouden.

En het klimwerk houd ik ook wel van, dat iedere woensdag word gedaan.

Toen ik een tijdje actief was bij "De Doortrappers" kwam het op een of andere manier ter sprake; wedstrijd wielrennen. Er werd tijdens een toertocht in de pauze over gepraat en ging aan het luisteren, en opeens werd er gezegd, "Kevin is dat niks voor jou?" of zoiets. Het leek me wel leuk en hebben het er nog een tijdje over gehad. Ik kwam thuis en zei het tegen ons pap en mam, die het in eerste instantie niet zo'n slim idee vonden. Naar me/ons er meer in te hebben verdiept, door te bellen en informatie erover te vragen. Ik kwam terecht ook weer door de toerclub, bij "WV de Maaskant". Ik heb met de voorzitter gebeld en gevraagd hoe het allemaal in zijn werk ging. Ik heb toen behoorlijk wat informatie gekregen. Uiteindelijk vonden pap en mam het ook goed, en ben ik lid geworden van "WV de Maaskant".

Nadat ik een aantal keer mee had getraind, mijn kleding binnen had en het allemaal nog eens goed had doorgesproken met mijn trainer en ouders heb ik mijn wedstrijd licentie aangevraagd. Die was in ongeveer 2 weken binnen, en heb me toen als eerste ingeschreven voor de ronde in Schaijk waar ik mijn eerste wedstrijd reed op een van de moeilijker parcoursen en niet helemaal fit was.



Inmiddels heb ik zo'n 15 koersen gereden dit seizoen (dat nu is afgelopen). Ik merkte al snel dat het met sprongen vooruitging, ik finishte op het laatste op

af en toe in de top 20, maar dat is voor mij nog niet genoeg. Aankomend seizoen ga ik minstens voor top 10 en hoop natuurlijk een keer op de overwinning! Ook heb ik dit seizoen 1 keer een koers gereden in België, waar het er heel anders aan toe gaat dan hier. Dus deze winter zit ik niet stil en ga ik zo vaak als ik kan op zondag mee mountainbiken en rijd ik thuis op de



Tacx (een roller waar je je fiets in kunt zetten, te vergelijken met een spinningbike).

Ik kijk nu alweer met veel plezier uit op het nieuwe wegseizoen van 2012, zowel de wedstrijden als het rijden met de toerclub "De Doortrappers". En natuurlijk ook op het mountainbiken in deze aankomende winter.

Opbrengst Alpe d'HuZes 2011 ruim 20 miljoen

Actie voor strijd voor de overwinning op kanker brengt opnieuw ruim 50% meer op dan in 2010. Voormalig minister-president Van Agt heeft op zondag 23 oktober in het Agora Theater in Lelystad op mooie wijze symbolisch de cheque met het enorme bedrag overhandigd aan Michel Rudolphie, directeur KWF Kankerbestrijding. De actie Alpe d'HuZes 2011 heeft een nieuw recordbedrag opgebracht voor het Alpe d'HuZes/KWF-fonds. Ondanks de crisis heeft Alpe d'HuZes opnieuw haar opbrengst met 50% weten te verhogen ten opzichte van het voorgaande jaar.



Spreker tijdens de officiële geldoverhandiging was onder andere mw. dr. Hilda Folkerts, die een presentatie gaf over 'Sneldiagnose', waar zij zich samen met prof. dr. Bert Kersten voor inzet. Het programma



'Sneldiagnose' is mogelijk gemaakt door het geld dat Alpe d'HuZes heeft opgehaald.

In 2012 is Mart Huvenaars voor de 4^{de} keer van de partij. Dit keer samen met Willeke, zoon Andreas, Ingrid (vriendin van Andreas), dochter Marleen, buurvrouw Anni en Eekje (dochter van Anni), Roos (zus van Willeke en Anni). Daarnaast doet ook Theo Netten weer mee. Een prachtig team, wat nu al heel speciaal voelt! Zo gaan Marleen en Eekje de berg hardlopend bedwingen en is het doel van Andreas 6x op een dag de Alpe d'Huez te beklimmen. Het eindbedrag van het team van dit jaar 'Samen voor AD6' bedroeg ruim 20.000 euro. Toch mooi 1/1000^{ste} deel van het totale eindbedrag.

Actie Helm:

De actie helm loopt nog steeds alleen het aantal biedingen valt tegen. Nogmaals het gaat niet zo zeer om het mooie helmpje dat je binnenkort draagt, desnoods gebruik je hem straks als bloemenmandje, maar wel om de bijdrage die gedaan hebt aan de onderzoeken naar kanker. Dit is hard nodig, we weten allemaal dat daar veel geld voor nodig is. Dus vanaf nu allemaal aan het bieden, Mart zit te wachten.

I2live classic

Een bijdrage van: Mart Huvenaars

Op zondag 9 oktober hebben 6 en naar later bleek 7 Doortrappers meegedaan, met de 2de editie van I2live classic in Nijmegen.



Van links naar rechts: Mantje Bens, Jos Bongers, Eric Schel, Mart Huvenaars, Erik Otten en Pim Eggenhuizen, stapten in Langenboom al op de fiets met het doel de 100 km te fietsen. Dat hebben we niet helemaal gehaald, maar toch wel dik 140 km op de teller toen we rond de klok van 14.30 uur weer in Langenboom waren.

Sander Hendriks is blijkbaar stiekem met de auto gegaan en heeft in zijn uppie de 150 kilometer ge fietst, waarbij de laatste klim van de dag de Oude Holle weg was! Een heel knappe prestatie



Het parcours lag er prachtig bij en we hebben bijna elke heuvel in de omgeving van Nijmegen en Kleef van dichtbij gezien en vooral gevoeld.

De opbrengst van dit evenement gaat naar Alpe d'HuZes.

Volgend jaar wordt de i2live classic gehouden op zondag 14 oktober!

Jarigen in de maanden November & December

😊	11	nov.	Anton Gerrits
😊	11	nov.	Jan van Kuppenveld (abraham)
😊	11	nov.	Hans van de Pol
😊	12	nov.	Mantje Bens
😊	13	nov.	Jos Bongers (abraham)
😊	20	nov.	Thea Verstegen
😊	22	nov.	Liesbeth van Tiel-Hubers
😊	29	nov.	Fred van Dalen
😊	4	dec.	Beppie van der Zanden
😊	5	dec.	St. Nicolaas
😊	11	dec.	Ikke
😊	18	dec.	Ger van der Duijn
😊	19	dec.	Jan Cornelissen
😊	26	dec.	Mirjam Berents-Delpeut
😊	28	dec.	José de Kleijnen-Peters

Namens ons allen van harte gefeliciteerd.