

Berichten van het bestuur:

 **Ledental:** We blijven gewoon doorgroeien, we verwelkomen nu Andre Bongers uit Langenboom. Andre, heel veel fietsplezier gewenst.

 **Kledingcommissie:** In de bestuursvergadering van 5 maart jl., heeft het bestuur de kledingcommissie ont-heven van haar taak en met een woord van dank, de commissie opgeheven.

 Het bestuur heeft als vrijwilliger aangewezen zijnde nieuw contactpersoon kleding, ikke. Te bereiken via, [Henk Hofman](mailto:Henk.Hofman@doortrappers.nl) of 0485 452392.

Ook als er naar Uw mening iets niet correct is aan de kleding neem dan contact op met Henk en onderneem zelf geen individuele actie naar Bioracer.

 **Toerkalenders:**

De toerkalenders van de verschillende groepen voor 2012 zijn weer te vinden op de site.

 **TEP en TFK:**

Tijdens de jaarvergadering jl. zijn de TFK's en de Toerfietskalenders weer uitgereikt. Ben je door omstandigheden niet in staat geweest deze in ontvangst te nemen neem dan even contact op met Ger v.d. Duijn. [Ger van der Duijn](mailto:Ger.van.der.Duijn@doortrappers.nl) Denk er aan dat je dit doet uiterlijk voor 30 Maart, daarna worden de overgebleven TFK's teruggezonden naar de NTFU, je bent dan geen lid meer en fietst onverzekerd. Het in de groep meeliften kan grote problemen opleveren.

Belangrijke data:

-  15 apr. Koffiedrinkmorgen op "De Horst", tevens de fotosessie.
-  30 apr. Toertocht Horst (Lb) + BBQ
-  09 mei Clubtjodrit.

Ger v.d. Duijn bedankt:

Ger, mede namens het bestuur en de leden van "De Doortrappers" bedankt voor het jarenlang zorgdragen van de kleding voor de vereniging. Iedereen kon daar op rekenen en niemand heeft door jouw toedoen ooit in de "kou" gestaan. Het penningmeesterschap blijft wel tot je taak behoren want concluderend uit de verschillende kascontroles heb je aangetoond daar gewoon de beste keus in te zijn.

Algemene ledenvergadering:

Op donderdag 16 febr. jl. is in "De Wis" de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. De belangstelling

deze keer was groter dan voorheen. Goed voor een 65-tal leden. De belofte dat na het einde van de vergadering de nieuwe kleding uitgereikt werd was daar misschien wel debet aan. Een aardige bijkomstigheid was de verrassing die Edwin van Dijk ons voorschotelde. Dezelfde dag jarig en in de vorige nieuwsbrief zou de suggestie gewekt zijn, dat het een goed moment was om te trakteren. Edwin moet gedacht hebben, "dat laat ik niet gezegd zijn", en zorgde vervolgens dat voor iedereen een stukje vlaai klaar stond. Een geweldige actie Edwin, nogmaals hartelijk dank en niet meer doen. Je zou er rode oortjes van krijgen.

Terug naar de vergadering, een vergadering waarin nog eens duidelijk werd hoe een groot aantal leden zich nauw betrokken voelt bij de vereniging en initiatieven nemen om al dan niet club- en/of leden-evenementen te ontwikkelen. Meedenken en ideeën opperen en daar waar nodig bekritiserend. Dat houdt een vereniging gezond en tevens het gevoel krijgen je daar in thuis te voelen. Dat onze voorzitter niet alleen hard kan fietsen maar ook de vaart in de vergadering kan houden werd duidelijk op het moment dat de "kop" van de voorzittershamer het tempo van de voorzitter niet bij kon benen en zijn eigen weg zocht achter de tafel. Dus niet alleen op de fiets maar ook tijdens vergaderingen "gebruik je kop, helm op." Die vaart was nodig want er moest nog wat kleding uitgereikt worden. Met dankzegging aan de aanwezigen voor de getoonde belangstelling sloot de voorzitter rond de klok van 21:45 uur de vergadering.

Antoon Jans bedankt:



Direct na afloop van de vergadering viel het te beurt aan Antoon (Toon) Jans om even in het zonnetje gezet te worden. Een "dank je wel" van de vereniging uitgespro



ken door Henk de Klein, voor het nemen van de moeite die Antoon gedurende jaren heeft genomen om zorg te dragen voor de opslag en de verzorging van materialen die gebruikt worden bij onze eigen toertochten. De voorzitter liet dit vervolgens vergezeld gaan met een enveloppe met inhoud. Antoon nogmaals "bedankt".

Uitgifte van de nieuwe kleding:

Tijdens de bijpraatvergadering in Oktober 2011 was het Hugo van Schayik die, namens de kledingcommissie, op een professionele manier uiteenzette welk resultaat de kledingcommissie tot op dat moment geboekt had. In een power point presentatie werd ook het nieuwe kledingontwerp getoond en toegelicht hoe de ontstaansgeschiedenis was verlopen. Toen proefde je al een gevoel van enthousiast zijn over de nieuwe kledinglijn.

Het wachten begon en de spanning was toch wel bij een aantal leden van de commissie aanwezig. Hoe zou het ontwerp er in het echt uit zien?. De intensiteit en de harmonie van de kleuren, het formaat en de plaatsing van de logo's van onze sponsors, de verhouding van de kleurvlakken, de leesbaarheid van de clubnaam, enz,enz. De vraag of we voor de aanvang van het nieuwe seizoen ieder van zijn nieuwe kleding konden voorzien, het is immers een topdrukke rond de jaarwisseling bij de kledingleveranciers.

Na afloop van de voorjaarsvergadering op 16 febr. was het moment suprême toch daar. Het zou Hugo niet zijn die op het laatst nog een verrassing in petto had. De presentatie in Oktober was goed verlopen maar ja, toch niet helemaal zoals we ons, als commissie, voorgesteld hadden .



Het antwoord daarop werd snel duidelijk. Het was weer Hugo die de avond tevoren snel nog een stukje zaal bij

gehuurd had en die ruim voor de aanvang van de ledenvergadering in allerijl, met behulp van Mart van Diepenbeek en zijn zoons, de verlichting en het geluid installeerden ter ondersteuning van niet van echt te onderscheiden wervelende modeshow.



Ook Thea Verstegen was bereid om speciaal voor de dames de winterkleding voor de dames te showen. Met op de achtergrond een toepasselijke discobeat wisten ze toch maar mooi van de zaal een applaus af te dwingen. En terecht, alsof zij beide zo van een modellenbureau gecast



waren.

Na wat bij gekomen te zijn van deze presentatie kon ieder zijn eigen pakketje in ontvangst nemen. Dat een aantal toch wel zeer verbaasd waren bleek uit het feit dat er nog heeeeeeee.....!! lang nagepraat is.

Het is ook al door onze voorzitter gememoreerd maar toch doen we het hier nog een keer voor het laatst, leden van de kledingcommissie, "bedankt voor jullie geweldige inzet en resultaat dat jullie hier geboekt hebben".

Acht van Oost-Brabant 2012

Zondag 4 maart was het weer zover. De 10^e veldtoertocht van het Collectief: de 8 van OB.

Op zaterdag ervoor waren de routes door de vertegenwoordigers van de 5 clubs van het Collectief uitgezet. Alles was blijkaar volgens de afgesproken routekaarten,



want in de loop van de dag kwamen er geen geluiden van "het klopt niet" van de controlerende boswachters. Toch



altijd weer een spannend moment. Ook de startlocatie was ingericht.

Laat ze maar komen, want ook het weer zou geen roet in het eten gooien.

En jawel hoor: de eersten stonden al om kwart over zeven te popelen om te starten. Scan en Go-procedure was net in gang gezet of de eersten waren al op weg. Op naar de 120 km. Want vooral de vroeg-komers willen de 120 of 180 km afmaken.



Het mountainbikevolk blijft gestaag binnen stromen. Het lijkt er op dat de deelname dit jaar groots zal zijn. De pauzeposten worden in allerijl ingericht want "ze komen er aan; ze zijn vroeg; ze zijn snel".

Om 10.00 uur zijn de laatste weg. De eerste groepen beginnen met ophalen van de linten. De groep van Epic-rijders, die vandaag onze speciale gasten zijn, zijn ook vertrokken. De rust op de startlocatie keert weer. De jongens die de routes gecontroleerd hebben komen enthousiast een kopje koffie pakken. Een wat ongelukkige geblesseerde wordt binnen gebracht. Vakman Henk Arts, die toch net aanwezig was, bekijkt hem en constateert een zwaar verdraaide enkel. De onfortuinlijke vertrekt naar huis, naar Breda. Met het advies even langs het ziekenhuis te gaan. Het enige incident van die dag. Er volgen geen telefoontjes van verontruste rijders over falen van een routedeel. Het blijft stil en we hebben zelfs

uitgebreid de gelegenheid om film en foto's te gaan maken.

Als de parkeerders en de inschrijvers al weer lang en breed thuis zijn, komt het merendeel van de bikers terug in Fitland. Voldane, tevreden gezichten. "Wat een mooie



route! Wat lag hij er mooi bij! Wat zijn we jaloers op jullie, zo'n mooi gebied, zoiets goei organisatie! We komen volgend jaar terug".

Kortom tevredenheid alom. Dankzij al die **VRIJWILLIGERS**, die hier terecht met hoofdletters worden geschreven, is dit mogelijk.

Uiteindelijk het spannende moment: Hoeveel deelnemers waren het???? Na een paar tellingen komen we uit op ruim 900!!! Even hadden we hoop dat we in een 4-cijferig getal zouden uitkomen.

Op het einde van de geslaagde, maar vermoeiende dag was Robert Schamp alweer bezig met wat er voor volgend jaar anders en beter kan. En zo hoort dat.

Op 26 maart gaan we evalueren en.....tekenen we het lang verwachte convenant met ALLE natuurverenigingen voor de komende 3 jaren.

Op naar 2013!!!! Bedankt iedereen helpers, rijders, Fitland, enz..

Henk de Klein Coördinator 8 OB, namens De Doortrappers

De winter van 2012

Een bijdrage van: **Frans van Kempen**

Donderdag 26 jan het vriest, ik zit het weerbericht te kijken en plotseling verhoogt mijn hartslag. Ik zie de verwachting voor langere tijd, en er staat -5 tot misschien wel -15 .

Dat is goed nieuws , tenminste als je net als ik van schaatsen houdt. Maar het blijven voorspellingen, en ik weet uit ervaring dat het vaak toch weer anders is. Maar maandagavond op mijn (vaste) schaatsavond in Eindhoven, toch maar wat extra mijn best gedaan en nog wat extra



ronden geschaatst. Woensdag 1 feb, er wordt heen en weer gebeld of het al ergens kan? Donderdagmiddag na het werk, spullen gepakt en eerst naar het Haterts Ven bij St. Walrick. Dat zit altijd snel dicht, en jawel er is een groepje rondjes aan het rijden. Vlug de schaatsen aan en rijden maar. Goed natuurlijk voelt meteen anders dan kunstijs, het glijdt beter en kost minder energie. 1 uur rondjes schaatsen, nog even bij het Wijchens Ven langs. Het zag er prima uit maar ik durfde in mijn eentje toch niet verder als 10 meter uit de kant, even Arnold gebeld dat het kon. Zondag 5 feb met Arnold en Henk Jans naar Herperduin, waar de gemeente had gebaand. Zonder de sneeuw waren we naar Giethoorn gegaan, 45 tot 50 km heerlijk geschaatst ,en gelijk de afspraak gemaakt om dinsdag ergens in het land te gaan schaatsen. Dinsdag 7 feb 06:15 uur, Henk staat voor de deur het gaat richting St. Jansklooster, bijna aangekomen zien we dat er gestart kan worden in Belt Schutsloot.

Goed verzorgd vertrekken is heel belangrijk, schaatsbeschermers voor het klunen, schoenhoezen, afbraamsteentje, vaseline op het gezicht, kniebeschermers, heupbeschermers, bivakmuts, dikke handschoenen, en een rugzak vol eten en drinken je weet maar nooit hoe lang het gaat duren en of er onderweg wat te koop is. We vertrekken naar het café waar men kan inschrijven, gezien de lange rij die bijna tot de straat (het water) komt, besluiten we maar zo van start te gaan, inschrijven kan later nog wel. Het ijs is goed soms zelfs prima we schaatsen over meren langs rietkragen en door soms heel smalle slootjes.



Dan de provinciale weg dus klunen. Er staan wel honderd schaatsers te wachten voordat er overgestoken kan worden (druk verkeer) de eerste ronde van 40 km zit er na 70 min al op, zal wel 35 km zijn geweest.

Na 3 ronden , vond ik het mooi geweest maar Arnold en Henk deden nog een kleine ronde. Kon ik al de auto ophalen die 3 km van de kroeg af stond. Voor we huiswaarts gingen nog wat koffie en soep. O ja, onderweg nog een vierde Doortrapper zien schaatsen, hij had zich in een vreemd tenue gestoken zodat niemand hem zou herkennen denk ik?. Al met al weer een gewel-

dige dag en maar meteen afgesproken vrijdag richting Friesland te gaan.

Vrijdag 10 feb 06:00 uur het is nog donker, maar Henk staat al weer voor mijn deur.

Vandaag gaat ook Johan van Hal mee, witte wel dieën hardloper uit Mill . Hij is pissig dat de tocht der tochten niet doorgaat, hij was als enige van ons ingeloot maar helaas. Dan maar met de Doortrappers mee om 09:00 uur zijn we in IJlst 5km onder Sneek en een goede plaats als je de Elfstedentocht wilt rijden, wij dus. De klok gaat al richting half 09:30 uur als we uit IJlst vertrekken, we denken



ergens binnendoor naar Bolsward te kunnen maar weten nog niet waar. Na een paar km. kunnen we rechtsaf, een tegemoetkomende schaatser bevestigt dat we goed zitten. Het ijs glijdt goed en na een km of 20 rijden we Bolsward binnen, helaas niet door het centrum. Het tempo is rustig en het gaat bijzonder gemakkelijk, het open landschap ziet er met het zonnetje van achteren heel mooi uit. We passeren Arum en Kimsward en al snel komen we in Harlingen aan waar we voor het eerst moeten klunen. Heel in de verte zien we de schaatsers pas weer het ijs opgaan, dus ik doe mijn schaatsen maar uit Henk, Arnold en Johan hebben langlaufschoenen met een erg makkelijk kliksysteem waarmee de schaatsen in een paar tellen los of vastgemaakt kunnen worden. Onmisbaar maar helaas heb ik gewone schaatsen maar die zijn op de ijsbaan weer het best. Jammer genoeg moet dit aan-uit gedoe, in korte tijd 3 keer herhaald worden dat niet alleen de tijd (8km. in 1uur) maar ook de schaatsvreugde aantast .We verlaten Harlingen aan de noordkant het gaat nu richting Franeker, we rijden om beurten op kop want vanaf nu gaat het zo'n 60 km. met de wind op kop.

Johan heeft weinig training in de benen door een breukoperatie 14 jan. en besluit achterin te blijven. We bereiken het mooie Franeker waar we een grote rust en eetpauze houden. Enkelen zoeken contact met het thuisfront, die natuurlijk nieuwsgierig zijn. We hervatten onze tocht, door de harde wind wordt het steeds zwaarder, iemand haalt ons in en vraagt waar we gestart zijn. IJlst is het antwoord, hij zal tot Bartlehiem voor ons het kopwerk

Nieuwsbrief nummer 02 W.T.C. "De Doortrappers" Langenboom

2012



www.doortrappers.nl

doen. Het lijkt vaak toch nog verder als je moe begint te worden, maar we bereiken Bartlehiem waar even gerust en wat foto's gemaakt worden.

Nu gaat het richting Dokkum, het lijkt wel of het steeds harder waait. Ik ga voorop maar voel dat ik het al snel zwaar krijg, Arnold neemt over en geeft tot het binnen rijden van Dokkum niet meer af, hij is de sterkste vandaag! Het voelt niet alleen geweldig maar ziet er ook geweldig uit als je Dokkum binnen schaatst, dat kan geen enkele fiets- of wandeltocht evenaren. Het is hier erg druk, maar we besluiten toch wat te gaan eten. Half uur later vertrekken we weer, terug richting kruising Bartlehiem. Met de wind nu weer van achteren, ga ik om het tempo wat te drukken maar weer op kop. Na 40 min terug in Bartlehiem, nu linksaf naar Leeuwarden. Een tijdje later passeren we het onder schaatsers bekende elfstedenbruggetje en stoppen voor een foto. Nu is Leeu-



warden maar een stukje meer, de Bonkevaart wordt bereikt. Op dit legendarisch stukje ijs is veel schaatsgeschiedenis geschreven, we rijden over de finish met een plaatje erbij. Nu de stad binnen voor een taxi die ons naar de Zwette kan brengen. We hebben geluk bij de brug staat er een te wachten, hij is al bezet maar roept een collega op. Niet veel later worden we opgepikt en leggen uit dat we naar de Zwette willen, ik stel voor om de taxi naar IJlst te laten rijden maar daar willen ze niets van weten.

We bereiken de Zwette, en doe mijn schaatsen aan. Ze zijn al bijna uit het zicht als ik vertrek, gelukkig heeft Henk Jans op mij gewacht. Al snel begint het donker te worden, het tempo zakt. De telefoon gaat, met Tukata, "waar ben jij?". "Op het ijs" antwoord ik, "maar het is kwart over 19:15 uur en helemaal donker" zegt ze. In gedachte zie ik haar wijsvinger naar haar voorhoofd gaan. Na een tijdje beginnen de ogen aan het donker te wennen en zien wat meer, een paar keer komen we schaatsers tegen met lampen (slimmeriken). Ik vind het nu niet meer leuk, mijn rug houdt het bijna niet meer. Maar we

moeten naar IJlst want daar staat de auto, eindelijk in de verte zien we iets dat op een stad lijkt. Zou het Sneek zijn?, we schaatsen door een woonwijk het is er koud en stil niemand om te vragen waar we zijn. Na enkele bochten zien we dat we echt in een mooie oude stad zijn,



moeten we links of rechts?, ik gok op rechts en even later staan we voor de prachtige waterpoort van Sneek. De laatste Elfstedentocht die ik schaatste stond zijn we hier gestart dat was 1995, misschien gaat het daarom niet meer zo makkelijk? Nog

een laatste foto want nu zijn we er snel, net voordat we IJlst bereiken komen we nog een paar auto's tegen. Niet op de weg maar op het ijs, enkele jongens met meer lef als verstand. Om 19.45 uur zijn we terug bij de auto, al zie ik hem van vermoeidheid niet meteen staan. Het ontdoen van de schaatsen en alle overvloedige kleding is nog een hele klus voor mij, niets in mijn lichaam scharniert nog zoals het hoort. Henk, Arnold en Johan zien er nog redelijk fris uit, maar onderweg naar huis bekennen zij ook dat 150 km schaatsen ook hen gesloopt heeft. Moe maar zeer tevreden en ons afvragend wanneer zal het nog eens kunnen?, rijden we huiswaarts.

Frans

Jaarverslag 2011 van WTC 'De Doortrappers'

Een bijdrage van: [Mart Huvenaars](#)

Vanaf dag 1 was het hoofdthema dit jaar het zoeken en vinden van sponsors voor op onze nieuwe kleding en vervolgens het maken van een ontwerp.

Het resultaat was (digitaal) zichtbaar op de najaarsvergadering, waar met terechte trots het ontwerp van de nieuwe kleding getoond kon worden.

Inmiddels fietsen alle leden tot volle tevredenheid in het nieuwe tenue!!

De 8 van Oost-Brabant op zondag 27 februari leverde een toch wel wat teleurstellend aantal deelnemers op van 624.

De eerste clubactiviteit was de traditionele seizoenstart op zondag 13 maart 2011 bij Libre. Het was gezellig druk: 50 personen gaven acte de presence en genoten van de koffie en de erwtensoep.

Nieuwsbrief nummer 02

W.T.C. "De Doortrappers" Langenboom

2012



www.doortrappers.nl

Op 20 maart werd het 'echte' fietsen weer opgestart in de bekende A,B,C formaties.

Op de heenweg wind tegen en op de terugweg wind mee. Zo werd er flink getraind voor allerlei activiteiten die op het programma stonden:

Op zondag 17 april was een koffiedrinkmorgen gepland bij zaal Ton Oomen in De Horst. Deze keer wist de gratis koffie en gebak weer ruim 45 Doortrappers te lokken.

Onze eigen toertocht Langenboom-Millingen-Langenboom op Hemelvaartsdag trok opnieuw een record aantal deelnemers van 600 fietsers. Waaronder een 30-tal eigen Doortrappers. Voor het eerst is er tot volle tevredenheid gebruik gemaakt van Scan & Go.

Op 2 oktober 2011, weer een traditie binnen de club, vond de afsluiting van het seizoen plaats. Deze keer namen 46 Doortrappers deel aan de regelmatigheidsrit. Dit jaar was er een trio winnaars: Erik Otten, Sander Hendriks en Peter de Klein. (slechts 6 seconden afwijking)

Onze, komt ie weer, traditionele Kuulentocht werd op 20 november 2011 gehouden. Onder redelijk gunstige weersomstandigheden trok deze tocht ruim 700 deelnemers.

Door het seizoen heen zwermden de Doortrappers in verschillende groepssamenstellingen uit om deel te nemen aan:

- De Ronde van Vlaanderen
- Amstel Gold race
- Klimmen-Banneux-Klimmen
- De Oranjetocht op 30 april te Horst met afsluitende BBQ. Dit is zo goed bevallen dat het een heel gezellige traditie aan het worden is.
- Luik Bastenaken Luik
- Triatlon
- De Achelse Kluis
- Munster Venlo Munster
- Fietsweek in de Franse Alpen
- De MH2D met daaraan gekoppeld een verblijf op de Camping te Schoonbron
- Inspire to Live Classic in Nijmegen

Concluderend een jaar waarin aan veel activiteiten met veel enthousiasme is deelgenomen. Deze trend zal zich ongetwijfeld voortzetten in 2012.

De Bestuurssamenstelling in 2011

Henk de Klein: voorzitter
Ger van der Duijn: penningmeester
Mart Huvenaars: secretaris

Wim van Summeren: notulist en coördinator LML vertegenwoordiger B groep.

Leo van Eijbergen: coördinator LML.

Gerard van Bommel: coördinator kuulentocht en vertegenwoordiger A groep.

Henk Hofman: coördinator nieuwsbrief vertegenwoordiger C groep.

Het bestuur vergaderde in 2011 10x.

Daarnaast werd in februari de algemene ledenvergadering gehouden en in oktober de, hoe kan het anders, traditionele bijpraatvergadering.

Onze Website gaat inmiddels het zesde jaar in. En is ondertussen niet meer weg te denken. Het vakkundig beheer is dit jaar overgegaan naar Fred van Dalen. Jeroen Wijdeven is op de achtergrond heel actief in de support. Waarvoor natuurlijk onze oprechte dank.

Vast onderdeel binnen de club is de nieuwsbrief. In 2011 verscheen deze 7x. Henk, Henk en Mart werken er met veel plezier aan, maar ze zijn altijd op zoek naar kopij.

Naast de vaste momenten, de woensdagavond en zondagmorgen, is dit jaar een nieuw moment geboren. De vrijdagochtend voor de vutters, pensionados, 65+ -ers, deeltijdwerkers en wie verder maar tijd en zin heeft.

Met 8 nieuwe leden in 2011 groeide onze vereniging naar een ledenaantal van 88. Een groei van 10%

Statistieken vereniging:

Aantal leden:	88
Aantal heren:	78
Aantal dames:	10
Gemiddelde leeftijd:	47,3 jaar
Oudste:	72,8 jaar
Jongste:	15,5 jaar
gemiddelde leeftijd heren:	48 jaar
gemiddelde leeftijd dames:	47 jaar

Woonachtig in:

Langenboom:	53	Mill:	21
Wilbertoord:	5	St.Hubert:	1
Cuijk:	1	Grave:	1
Tilburg:	1	Zeeland:	5

Concluderend een jaar waarin aan veel activiteiten met veel enthousiasme is deelgenomen.

Een mooie uitdaging om het succesvolle jaar 2011 in 2012 te evenaren of zelfs te overtreffen.

Namens het bestuur:

Mart Huvenaars



Wieleroediging op het WK-parcours.

Wie durft de uitdaging aan?. Wie gaat voor zichzelf of vertegenwoordigt de club?. Misschien iets voor onze AA-rijders.? Laat even weten of je het lef hebt. Dit kan slechts eenmaal. Hoe sta je er eigenlijk voor.?

Op zaterdag 15 september biedt de enige officiële WK Toertocht de mogelijkheid om over grote delen van hetzelfde parcours te rijden als de profs tijdens de verschillende weg- en tijdritwedstrijden. In de toertocht zijn onder andere de bekendste Nederlandse 'wielbergen'



de Cauberg en de Bemelerberg opgenomen. Start en finish vinden plaats op het Megalandterrein in Landgraaf. Deelname aan de WK-toerversie kost € 35,-. Voor dat bedrag krijgen deelnemers een gratis ongevalverzekering, eten en drinken tijdens de koers, een officieel WK Limburg 2012 T-shirt, technische- en medische bijstand, een massage bij de aankomst en een tijds- en videoregistratie op de Cauberg en finish. Aan de eindstreep ontvangen alle deelnemers een medaille en een diploma als blijvend aandenken.

Om de veiligheid en de kwaliteit van de eerste officiële toertocht te waarborgen heeft de organisatie een maximum gesteld aan het aantal deelnemers, namelijk 12.500 personen. De online-inschrijving is gestart op 1 februari.

Bron: Cycling.be

Jarigen in de maanden maart en april:

3	mrt. Henk Leenders
9	mrt. Toon Willems (Abraham)
10	mrt. Paul Lubberding
15	mrt. Ronnie Jans
23	mrt. Theo van de Hei
27	mrt. Wil Burgers
1	apr. Nellie van Melis
2	apr. Jessy Hendriks
7	apr. Pim Eggenhuizen
4	apr. Ger van Strijp
14	apr. Wim Wijdeven
15	apr. Bill Schonenberg
16	apr. Andre Bongers
19	apr. Mark van den Heuvel
23	apr. Willeke Huvenaars
23	apr. Twan Strijbosch
23	apr. Suzan Verstraten
26	apr. Mark Mooring

Namens ons allen van harte gefeliciteerd.